

Hovedgaden 88 side 1



Landsbyskole, afholdshjem, turisthotel, kommunekontor og fritidscenter er nogle af de funktioner der har været knyttet til denne adresse.

Det første hus blev opført i 1886. En driftig gårdmand Jørgen Pedersen fra Solbjerg hentede tømmeret til opførelse af huset fra nedrivningen af Bøgeskov skole, da denne blev nedlagt. Det var et langt bindingsværk hus med 12 fag og facade mod gaden.

Huset blev de første mange år brugt som afholdshjem, og i den ene ende var der i en periode indtil 1907 manufakturhandel. "Marie Christensen, Mode og Manufaktur, Ligtøj og Kransebestilling".

En af tømrerne fra byggeriet var også en af initiativtagerne til Afholdshjemmet. I hans unge dage drak han og en kollega lidt for tæt på kroen på den anden side af gaden, hvorfor de blev enige om at stifte en afholdsforening. Foreningen blev ret stor og oprettede Afholdshjemmet. På sine gamle dage udtalte han: "Nu har a drukket puncher i en del år, og så var a afholdsmand i 22 år, men nu drikker a puncher igen, så længe a kan, for det bedste er alligevel, når man selv kan holde måde".

I 1912 blev ejendommen overtaget af smed V. A. Jensen. Han indrettede smedje i baggården, rev den midterste del af huset ned og lavede en indkørsel til gården bagved. Hans kone drev formentlig afholdshjemmet, der også blev udvidet med sal og gæstestald.

Fra 1923 antages det, at de to virksomheder blev helt adskilt:

Smedjen skiftede ejer flere gange og var vist ikke nogen god forretning. 1946 købte Svend Balstrup og Sven Mikkelsen den lille smedje og startede her virksomheden "Solbjerg Stålvarefabrik". Virksomheden udvidede kraftig i de kommende år, og flyttede i 2005 produktionen til udlandet og virksomheden til Hovedgård.

Resterne af det lille bindingsværkshus blev i en periode kendt som "Det lille Thehus". Huset blev nedrevet i 1960-65.

Fortsættes på side 2

Hovedgaden 88 side 2



Afholdshotellet” og senere til **”Turisthotellet**” – i daglig tale **”Turisten**”. Der kom flere pensionærer til, og da Carl og Maren kunne se, at det kunne løbe rundt, blev det gamle hus revet ned og i stedet blev der opført et rødstenshus i 2 etager. Maren stod for køkkenet og med en stor mandecigar i munden, kunne hun fremtrylle god mad og et rigtig godt kaffebord. Carl tog sig af det udvendige, og tilbragte megen tid med lystfiskeri og sejlads med gæster på søen.

”Turisten” var også samlingspunkt for lokale foreninger, her var danseskole, gymnastik, folkedans og revyer, og værtsparret var meget afholdte. Under krigen var hotellet vært for indkvartering af tyskere, der efterlod hotellet i nedslidt tilstand.

I 1945 overtog Niels Peter Jacobsen stedet. Hotellet fik navneforandring til **”Niels Peters Kro**” og Jacobsens fik spiritusbevilling. Det kunne lade sig gøre, da de to kroer lå i hver sin kommune, og der måtte kun være een kro med spiritusbevilling i hver kommune.

Niels Peters Kro var kendt viden om, og de lokale foreninger skiftede mellem at holde deres fester på de to kroer. De unges nytårs- og pinseballer blev afholdt på begge kroer, og fru Jacobsen har udtalt, at der var 400 i hver sal og mindst 100 på gaden midt imellem. Det var gode tider i fremskridtets tegn. Niels Peter annoncerede for eksempel med ”Stegt ål og fjernsyn”

I 1963 blev Solbjerg Kommune en realitet ved sammenlægning af Tulstrup-Astrup-Hvilsted og Tiset kommuner, og krofatter var klar over, at hans bevilling derved var i fare. Da Solbjerg Kro på samme tid var til salg, flyttede hans sin krodrift over gaden og fortsatte Niels Peters Kro på den nye adresse.

Den gamle hotelbygning blev til den nye **Solbjerg Kommunes** rådhus/kommunekontor.

Ved den store kommunesammenlægning i 1970 blev Solbjerg Kommune en del af Aarhus Kommune.

Dt blev da et stort ønske fra beboerne i Solbjerg at få huset stillet til rådighed som beboerhus. Det lykkedes i 1974 for Foreningernes Fællesråd at få overdraget huset til det **Fritidscenter**, som vi kender i dag.

